

Finska mästerskapen i älgskidskytte den 15-16 mars 2008 i Pessalompolo

Älgskidskytte är en stor och bred sport i Finland. Man beräknar att det finns ca 10.000 aktiva utövare av denna sport i vårt östra grannland. Det innebär att det från de flesta distrikt i Finland kommer deltagare till mästerskapstävlingarna som kvalat in via tävlingar i de egna hemdistrikten. Till detta mästerskap var 670 anmälda!

I Sverige är älgskidskytte en ung företeelse. Den första tävlingen genomfördes i Älvsbyn för fem år sedan och har sedan dess genomförts varje år. Dessutom har träningstävlingar genomförts och sommartid såväl träning som tävling i älglöpning.

Det är älvsbysonen Matti Tuuri som – efter att ha deltagit i ett antal älgskidskyttetävlingar i Finland – med entusiasm talade sig varm över tävlingsformen. Han är sedan dess ”Mr Älgskidskytte” för oss alla och vår kontaktman med våra finska gelikar.

I år blev vi så för 3:e gången inbjudna till Finska mästerskapen – denna gång i Pessalompolo. Vi var 9 som hörsammade inbjudan. Tyvärr råkade Matti ut för ett bilhaveri på vägen mellan Gällivare och Övertorneå som – i kombination med en förkylning - fick honom att avstå från deltagande.

Vi kom till Pessalompolo på fredag kväll och blev hjärtligt mottagna av våra finska vänner och värdar. Vi blev inkvarterade i en ditflyttad skogsstation i grovt timmer med fullt modern utrustning; dusch, bastu, kök med kylskåp och frysbox, microugn mm. I en intilliggande byggnad fanns matsservering med väl tilltagna utrymmen. Avståndet från vår förläggning till start var ca 25 m och till mål ca 40 m. Vilket läge! Vi bodde som kungar mitt i händelsernas centrum!!

Eldsjälen bakom denna anläggning var en äldre entusiastisk man vid namn Raimo Yrjänheikki. Han hade bl.a. ordnat en personlig guide för oss svenskar som hette Leo Rovannerä. Han var helt fantastisk! Han talade perfekt svenska efter att ha bott i Sverige i ett 40-tal år. Han ordnade allt för oss och överbryggade alla språksvårigheter vad avsåg tävling, avgifter och andra praktiska frågor. Han var ständigt med oss på dagarna. **Tack Leo!**

Så själva tävlingen. Strålände väder med sol (-17 på morgonen), perfekta spår i lätt terräng och väloljad organisation – allt bara flöt på. Vi hade ju inte åkt till Finland i tron på några större framgångar vad avser placeringar och priser – finländarna är otroligt skickliga, vältränade och duktiga i denna sport. Men vi var ändå tämligen belåtna med våra prestationer fränsett en sak: avståndsbedömningen. I det avseendet var vår yngsta deltagare Amanda Johansson outstanding; hon slog oss alla andra på denna svåra del i älgskidskyttet.

Så kom då söndagen med stafett. Endast de vassaste åkarna ställde upp på detta; d.v.s finska skideliten. Herrarna åkte i 4-mannalag medan damerna hade 3 deltagare i sina lag. Givetvis skulle vi vara med! Vi hade dock våra förningar om vår blivande placering....

13 herrlag var anmälda. Då undertecknad skulle åka startsträckan fann jag mig plötsligt i en mycket ovanlig situation; 12 finska elitåkare i 20-årsåldern tillsammans med Robert Grundström – snart 71 år! Snacka om att bli fråntakt!!

Behållningen var att vi fick lära oss hur en stafett i älgskidskytte går till. Vi kunde också dessbättre konstatera att Sverigelaget hade minst antal straffrundor!

Vi fick ett verkligt tillfälle att återigen beundra våra finska vänners intresse och förmåga i denna sportutövning. Dom är mycket vältränade i såväl skidåkning som skytte och avståndsbedömning. Även deltagarnas ålder är värt en kommentar. I klassen 70 år återfanns inte mindre än 72 namn av vilka 18 var 75+ och 6 var 80+!

Älgskidskytte är en sport som i detta mästerskap omfattade yngsta deltagaren 13 år till den äldsta 80+!

I Sverigegruppen kunde vi glädjas åt att två unga flickor – Amanda Johansson 13 år och Alice Nilsson 16 år – deltog. Dom gjorde båda mycket goda insatser och fick oss att känna att det finns förnyring i leden. Deras entusiasm smittade av sig!

När vi innan hemfärd tillsammans med Leo summerade intrycken kunde vi konstatera att vi allesammans haft en fantastisk trevlig och rolig helg i älgskidskyttets tecken. Vi fick uppleva finsk gästfrihet och en guide som var helt fantastisk! **Återigen – Tack Leo!**

Vid pennan
Robert Grundström